

1.

Søde Sally

Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen.

De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.

»Hende gider vi ikke snakke med,« siger Lasse.

»Nej.« Bølle-Bob kigger den anden vej. »Hun gider heller ikke snakke med os, så det passer jo fint.«

»Hvorfor er hun altid så sur?«

»Hun synes, vi er barnlige,« siger Bølle-Bob.

»Det er vi jo også,« griner Lasse.

»Ja. Heldigvis.«

De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.

»Hej drenge!« råber hun.

Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på Sally. Hun vinker og smiler til dem.

»Hvad går der af hende?« siger Bølle-Bob.

Smukke Sally løber over gaden til dem:

»Ved I hvad? Jeg bliver meget berømt en dag!«

»Berømt?« siger Lasse.

»Ja! I film! TV! Alt muligt! Det sagde heksen. Er det ikke utroligt?«

»Heksen?« Bølle-Bob kan slet ikke kende Sally. »Har du talt med en heks?«



»Ja, ovre i *Odins Jord*. Tænk, hvis jeg bliver stjerne engang!«

»Odins jord?« Lasse forstår heller ikke, hvad Sally taler om.

»Har I ikke hørt det? Odins Jord er i byen. De er i et telt ovre bag Brugsen.«

Sally roder i sin lomme efter noget:
»I skal lige se den her...«

Hun rækker hånden frem og viser dem en sten.

»Ved I, hvad det er?«

»Øh, en sten,« siger Lasse.

»Det er *Thors Sten*! Den købte jeg af heksen. Den bringer lykke!«

»Den ligner en ganske almindelig sten.« Lasse stirrer på stenen.

»Den er en million år gammel!«

»Er alle sten ikke det?« siger Bølle-Bob.

»Jeg skal bare gå med den altid, så bringer den lykke. Tænk, kan I ikke se mig som filmstjerne?«

Sally putter stenen i lommen.

»Nå, men hej med jer!« Hun begynder at gå. »Der er stort møde i teltet i aften. I skulle tage og komme!«

Bølle-Bob og Lasse kigger efter Smukke Sally. Hun næsten danser hen ad gaden.

»Hun er da blevet helt plim,« siger Bølle-Bob.

»Forstod du, hvad Odins Jord er for noget?« spørger Lasse.

»Næ, men lad os finde ud af det.«

De to drenge går op mod Brugsen.
Her skulle teltet jo stå.

»Du Bob,« siger Lasse. »Tror du på sådan noget med hekse og magi?«

»Ja, nu gør jeg.«

»Gør du det?«

»Ja,« griner Bølle-Bob. »Der skal da både hekse og magi til at gøre Smukke Sally så sød.«

2.

Odins Jord

Bølle-Bob og Lasse står og kigger på teltet.

Der hænger et stort skilt på det.
Odins Jord, står der.

»Det ser da ikke spor mystisk ud,«
siger Lasse.

»Det der er da mystisk.« Bølle-Bob
peger på et lille skilt ved indgangen.

Der står *Besøg heksen*.

Bag teltet står en campingvogn.
Der kommer en dame ud af vognen.
Hun vinker til dem:

»Kom bare nærmere!«

»Næ,« siger Bølle-Bob, »vi...«

»Jo jo. Alle er velkomne.« Hun åbner teltdøren. »Kom nu ind! Det er gratis!«

»Hvem er heksen?« spørger Bølle-Bob.

»Det er mig.« Damen smiler og ligner slet ikke en heks. Hun virker bare som en almindelig sød dame:

»Det er bare fordi, jeg har nogle særlige evner, så jeg kan hjælpe folk.«

»Hekse-evner?« siger Bølle-Bob.

»Ja, netop. Derfor synes jeg, det er sjovt at kalde mig en heks. Kom nu ind!«

De går alle tre ind i teltet.

Der er mørkt, fordi der hænger sorte tæpper over det hele.

Heksen går hen til et bord, hvor der står to meget høje lys.

»Sæt jer her,« siger hun og tænder de to lys.

Drengene sætter sig. Bag heksen hænger et stort billede af en mand med en kæmpe hammer.

»Det er Thor,« siger hun. »Ham kender I godt, ikke?«

»Joh, øh...« Bølle-Bob kan ikke rigtig huske Thor.

»Det er en gammel gud, ikke?« siger Lasse.

»Nemlig. Odin og Thor er gamle danske guder.« Heksen går hen til et andet bord henne ved væggen. Her ligger en masse små sten.

Hun tager en sten, som hun giver Lasse:



»Her! Det er Thors sten. Den er til dig!«

Lasse tager stenen i hånden.

»Du skal trykke hårdt på den.«
Heksen lægger begge sine hænder rundt om Lasses og stirrer ham ind i øjnene.

Sådan sidder de længe.

Bølle-Bob synes, Lasse ser lidt bange ud.

»Så! Nu kan jeg se det!« Heksen er begyndt at ryste over hele kroppen.

»Ja! Ja! Nu kan jeg se det.«

Nu ryster Lasse også. Bølle-Bob synes, det er uhyggeligt.

»Ja! Jeg kan se det! Du bliver rig!«

»Rig?« siger Lasse.

»Ja, du bliver meget rig. Og du får et lykkeligt liv!«

Heksen springer op og rækker hænderne i vejret:

»Thor er stor! Du må eje den sten.«

»Eje den?«

»Ja, den er ikke så dyr, og den er vigtig for dig.«

»Jeg har ingen penge med,« siger Lasse.

»Nå. Men hvis I kommer til mødet i aften, kan du jo tage penge med, ikke?«

Lasse nikker. Bølle-Bob rejser sig.

»Jeg må hjem nu.« Han er bange for, at heksen også vil finde en sten til ham.

3.

En hellig sten

Da Bølle-Bob og Lasse kommer hen til Odins Jord om aftenen, står Smukke Sally ved indgangen:

»Hej med jer! Det var godt, I kom.

Vi skal se en hellig sten.«

»En hellig sten?« siger Bølle-Bob.

»Hvad er det?«

»Det er en sten, som kan helbrede.

Hvis man har sådan en sten, kan man aldrig blive syg.«

De går ind i teltet.

Der er mange mennesker. Både unge og gamle. Nogle går med stok.

Et par stykker sidder i kørestol.

Sally løber op foran og stiller sig tæt på heksen.

»Vi skal nu prøve at finde en hellig sten,« siger heksen. »I skal alle sammen række hænderne i vejret.«

Folk rækker deres hænder op i luften.

»Ja, og så tager I hinanden i hånden.«

Ved side af Bølle-Bob står en gammel mand.

Bølle-Bob tager ham i hånden og føler sig lidt dum.

»Ja, og så svinger I fra side til side og råber *Thor er stor*.«

Folk begynder at råbe.

»Kom så!« råber heksen. »Thor er stor, Thor er stor...«



Sally står oppe foran og svinger med hele kroppen: »Thor er stor.«

»Ja ja ja, det er godt, bliv ved,« råber heksen. »Thor er stor...«

Nu råber næsten alle i teltet.

Også Lasse og Bølle-Bob og den gamle mand brøler af fuld hals: »Thor er stor, Thor er stor...«

»Stille!« råber heksen. »Se der!«

Hun peger hen på bordet med de små sten. Det er som om, de bevæger sig.

Der bliver stille i teltet. Alle kigger hen på stenene. Jo, de bevæger sig!

Alle de små sten triller rundt mellem hinanden. Heksen ryster over hele kroppen, og så begynder bordet også at ryste.

Bølle-Bob synes også, at han ryster.
Det er uhyggeligt.

Alle stirrer på stenene. Nu ser det ud som om, en af stenene hæver sig op over de andre!

Ja! En sten hænger og svæver i luften over de andre sten!

Bølle-Bob tror ikke sine egne øjne.

Heksen går hen og tager stenen i luften. Så løber hun hen til en mand i en kørestol. En gammel mand med et stort skæg.

»Her!« siger hun. »Tag denne her sten og hold godt fast.«

Manden tager stenen i hånden.

»Rejs dig op!« råber heksen.

»Det kan jeg ikke. Jeg er...«

»Jo, du kan! Rejs dig op!« Heksen ryster over hele kroppen og skriger til manden. »Rejs dig op!«

Manden prøver at rejse sig. Alle i teltet kigger på ham. Der er helt stille.

»Kom så, kom så,« råber heksen.
»Du kan godt!«

Så rejser manden sig op og går med stive skridt hen over jorden.

»Ja ja ja, Thor er stor.« Heksen klapper i hænderne, og alle i teltet hujer og råber.

Bølle-Bob kan se Sally danse rundt, og ved siden af ham sidder Lasse og råber:

»Thor er stor.«

4.

En underlig dreng

Dagen efter taler hele byen om mødet i Odins Jord.

Efter skole går Bølle-Bob hen til teltet. Bag campingvognen står en dreng og spiller bold med sig selv.

»Hej!« siger Bølle-Bob.

Drengen svarer ikke. Han spiller bare videre.

»Jeg hedder Bob. Hvad hedder du?«

»Ikke noget.« Drengen kigger på Bølle-Bob, og så vender han ryggen til.

»Ikke noget?« siger Bølle-Bob. »Det var da et sjovt navn.«

Drengen siger stadig ikke noget. Underlig fyr.

»Er heksen din mor?« spørger Bølle-Bob.

I det samme kommer en mand hen imod dem. Han må være kommet ud af vognen.

»Kom så!« råber han til drengen. »Mor har kunder.«

Drengen går hen til ham. Så kigger manden vredt på Bølle-Bob:

»Stik af med dig. Du har ikke noget at gøre her.«



Bølle-Bob forstår ikke, hvorfor han er vred. De har jo ikke gjort noget.

»Det skal være nu!« råber manden.
»Væk med dig!«

»Ja ja.« Bølle-Bob begynder at gå. Manden tager fat i drengen, og de går rundt om vognen.

Bølle-Bob stopper op. Han kan stadig høre dem.

»Har jeg ikke sagt, at du ikke må tale med nogen?« siger manden.

»Det gjorde jeg heller ikke.«

Bølle-Bob kan høre, at de går ind i vognen. Nu kan han også høre stemmer inde fra teltet. Det må være heksen, som har et af sine møder.

Bølle-Bob vil gå hjem nu. Så stopper han op. Det er da Smukke Sallys stemme, han kan høre.

Han går helt hen til teltet. Jo, det er Sallys stemme.

Bølle-Bob lægger sig ned på jorden og stikker hovedet ind under teltet.

Smukke Sally sidder sammen med heksen henne ved bordet.

»Har du så mange penge?« spørger heksen.

»Ja,« siger Sally. »Se her! Jeg var ved at spare sammen til en knallert.«

»Nå, men du vil hellere have en hellig sten?«

»Ja. Det er da vigtigere at være rask end at have en knallert.«

»Det har du ret i,« siger heksen.
»Du er en klog pige.«

Bølle-Bob kravler ind i teltet. Der er mørkt, så han kan sagtens gemme sig.