

## 2.

---

### Slået ud

---

Bølle-Bob kommer i god tid.

På hallen  
hænger et kæmpe skilt.  
*Ugens Stjerne*, står der.

Og en stor plakat  
med Sonny Star.  
Ham kender Bølle-Bob fra TV.

Han ser Lisemette med det samme.  
Hun står sammen med  
to piger og en dreng.

»Hej!« råber hun,  
da hun ser Bølle-Bob.

Han går hen til dem.

Lisemette peger på de andre:

»Det er Line,  
og det er Amalie,  
og det er Mads.«

»Dav,« siger Bølle-Bob.

»Skal I også synge?«

»Ja, mon ikke.«

Mads griner og  
ryster på hænderne.

»Hvis vi tør.«

Line smiler til Bølle-Bob:

»Vi er meget nervøse.«

Lisemette virker glad.

»Vil du se min kjole?«  
siger hun til Bølle-Bob.

»Din kjole?«

»Ja, den jeg skal have på,  
når jeg synger.  
Vil du ikke se den?«

»Joh...«  
Bølle-Bob er nu ligeglad,  
men han kan se,  
at det betyder noget for hende.

»Det vil jeg gerne,«  
siger han.

»Kom!« Hun tager fat  
i Bølle-Bob.

»Den er altså flot.«

De går sammen  
ned mod garderoben.

»De andre er så søde,«  
siger hun.

»Det er ikke som i skolen.«

»Hvordan?«

»Med Anna og dem,  
som altid mobber.«

De går ind i et rum  
med en masse skabe.

»Er det garderoben?«  
spørger Bølle-Bob.

»Ja. Det er pigernes.  
Vi har hver sit skab.«

Lisemette går hen til et skab:  
»Nu skal du bare se.  
Min kjole hænger her...«

Hun åbner lågen.

»Nej!« råber hun  
og stirrer ind i skabet.

»Hvad er der?«  
Bølle-Bob går hen og kigger.



Inde i skabet  
hænger en hvid kjole.

Men den er klippet i stykker.  
Og der er hældt sort blæk  
ud over den.

»Hvem har... hvad er...«  
Bølle-Bob ved ikke,  
hvad han skal sige.

Lisemette siger heller ikke noget.  
Hun står bare helt stille  
og kigger på sin kjole.

Hun græder ikke.  
Men hun har blanke øjne.

# 4.

---

## Afsløret

---

Bølle-Bob sidder inde i skabet.

Lågen står lidt åben,  
så han kan kigge ud.

Så hvis Anna kommer ind,  
kan han finde ud af,  
hvad hun er ude på.

Nu får han ikke set  
Lisemette synge.

Men der er højtalere,  
så han kan høre,  
hvad der sker på scenen.



Lige nu synger en dreng.

Ingen kommer ind i garderoben.

Bølle-Bob føler sig lidt dum.

Han havde ikke troet,

at han skulle

sidde i et skab

og høre *Ugens Stjerne*.

Men han var sikker på,

at Anna ville komme tilbage.

Så, nu synger Lisemette.

Hun er god,

synes Bølle-Bob.

Folk klapper meget af hende.

Nu siger Sonny Star,  
at der er pause.

Bølle-Bob må se at komme ud,  
inden pigerne kommer igen.

Han er lige ved  
at åbne skabet helt,  
da døren går op.

Det er Sonny Star,  
der træder ind.

Bølle-Bob lukker skabet igen.

Han kan høre,  
at Sonny Star  
går rundt i garderoben.

Så kommer pigerne ind.

»Puh!« siger Amalie.

»Nej, hvor var jeg nervøs.«

»I var gode!«

Sonny Star klapper af dem:

»I var rigtig gode.«

»Også Lisemette,« smiler Line.

Hun giver Lisemette et kram:

»Det var flot klaret  
uden din kjole.«

Så lyder der et skrig  
fra Amalie.

Hun har åbnet det skab,  
Bølle-Bob sidder i.



Alle kommer hen  
og kigger ind i skabet.  
De ser Bølle-Bob.

»Hvad laver du her?«  
råber Sonny Star.

Bølle-Bob kravler ud:  
»Jeg... øh...«

»Lurer du på pigerne?«

»Nej nej. Jeg... næ...«

»Det er bare Bob,«  
siger Lisemette.

»Han lurere ikke, han...«

»Kan du komme ud!«

Sonny Star tager fat

i Bølle-Bobs arm:

»Sådan en bølle...«

Han skubber Bølle-Bob ud

og smækker døren.

# 7.

---

## På jagt

---

Da Bølle-Bob  
kommer ud i salen,  
ser han Anna med det samme.

Hun sidder stadig på sin plads.

Han løber hen til hende.

»Så er det nok!«

råber han.

»Du er gået for vidt!«

»For vidt?«

»Ja. Hvorfor er du her?«

»Jeg ville bare tale  
med Lisemette,«  
siger Anna.

»Hvorfor?«

»Jeg ville sige undskyld.«





»Undskyld?«  
Bølle-Bob har aldrig  
hørt Anna sige undskyld.

»Ja. Du havde nok ret i,  
at jeg bare var misundelig.«

Bølle-Bob tror ikke på hende:  
»Må jeg se i din taske?«

»Min taske?«

»Ja. Har du en knibtang i tasken?«

»Altså Bob,« siger Anna.

»Jeg fatter ikke,  
hvad du er ude på...«

»Mon ikke du gør!« Bølle-Bob  
bliver mere og mere vred.

»Nej, jeg...«

»Du ville ødelægge  
det for Lisemette,«  
siger han.

»Hvis ikke Line havde  
hjulpet hende, så...«

Bølle-Bob går i stå.  
Han har fået en tanke.

»Hvem er Line?«  
spørger Anna.

Bølle-Bob svarer ikke.  
Han står bare  
og glør ud i luften.

»Hvad er der galt?«  
siger Anna.

Bølle-Bob tænker.  
Pludselig forstår  
han det hele.

Det er da klart.

Hvorfor har han ikke  
tænkt på det før?

»Undskyld!«  
siger han og går.

Nu ved han, hvad han vil.



Bølle-Bob ser Sonny Star  
nede i bunden af salen.  
Han går ned til ham.

»Hej!« siger han.  
»Nu går jeg ned  
og lurere på pigerne.«

Sonny Star kigger  
surt på Bølle-Bob:  
»Hold op med det pjat.«

»Jeg går nu!«

»Du går ingen steder,«  
siger Sonny Star  
og vil tage fat i ham.

Så løber Bølle-Bob.

Sonny Star kigger  
forbavset efter ham.

Så løber han efter.

De løber tværs gennem salen.