

# 1.

---

## Masser af penge

---

Det er mandag.

Bølle-Bob står foran Sjokkes hus.

Han ringer på døren.

Han har købt mælk til Sjokke. Det gør han tit, for Sjokke er gammel.

Der går lang tid, før Sjokke åbner døren.

»Er det dig?« siger han. »Det var da hyggeligt. Kom ind!«

Sjokke åbner døren helt, og Bølle-Bob går ind.

»Jeg har mælk til dig,« siger Bølle-Bob.

»Tak. Så skal du have penge. Nu skal du se...«

Sjokke roder i sin lomme. Så går han hen til en jakke, som hænger på en stol.

Han kigger i alle lommerne.

»Næh,« siger han. »Jeg synes ellers bestemt... Vil du have noget? Soda-vand?«

»Nej tak,« siger Bølle-Bob. »Jeg skal altså hjem.«

Sjokke er gået hen til et skab. Han trækker en skuffe ud. Så smiler han.

»Her! Jeg vidste, jeg havde penge.«

Bølle-Bob kigger ned i skuffen. Han har aldrig set så mange penge før.

Sammen med knive og gaffer og strømper og gamle breve ligger en masse penge.

Der må være mange tusind kroner.

Sjokke tager en seddel og rækker den til Bølle-Bob.

»Her!«

»Nej,« smiler Bølle-Bob. »Det koster ikke tusind kroner.«

»Så kan du beholde resten. Alt er blevet så dyrt.«

»Nej Sjokke.« Bølle-Bob får øje på en femkrone på bordet.

»Der ligger jo fem kroner,« siger han. »Jeg kan tage den.«

»Er det nok?«

»Ja,« siger Bølle-Bob. »Det passer fint.«



Det gør det nu ikke. Det er for lidt.  
Men han har tit fået for meget af  
Sjokke.

»Så smutter jeg.« Bølle-Bob vil til  
at gå.

I det samme ringer det på døren.  
Sjokke går hen og åbner den.

»Det er jo Lisbet,« siger han.  
»Goddag!«

Der kommer en dame ind ad  
døren.

»Jeg hedder nu Else,« siger hun.

»Else ja, det er rigtigt.« Sjokke  
smiler til Bølle-Bob. »Else kommer  
hver dag og gør rent for mig.«

»Jeg kommer nu kun hver mandag  
og onsdag.«

»Ja,« siger Sjokke, »hver mandag  
og onsdag. Det er sødt af dig.«

»Det er jo mit arbejde. Jeg kommer fra kommunen.«

»Jeg løber nu,« siger Bølle-Bob.  
»Jeg kommer snart igen.«

Sjokke hører ham ikke:

»Nå Lisbet; nu skal vi to have en kop kaffe.«

Else retter ikke Sjokke. Hun smiler bare til Bølle-Bob, som går ud af døren.

Det må være svært at blive gammel.

## 2.

---

### Ingen penge

---

Det er onsdag. Bølle-Bob går igen hen til Sjokke.

»Skal jeg købe noget til dig?« siger han. »Mangler du noget?«

»Næh, jeg har jo alt.«

»Hvad med mælk?«

»Nå ja, mælk har jeg ikke,« siger Sjokke. »Så skal du have penge med. Kom lige ind!«

Sjokke går ind i huset, og Bølle-Bob følger efter.

Han vil gerne have penge med. Sjokke kan jo aldrig finde ud af at betale bagefter.

Sjokke åbner sin skuffe.

»Næh,« siger han. »Her er ingen penge, jeg synes ellers...«

Sjokke finder sin jakke og leder i lommen. Bølle-Bob går hen og kigger i skuffen.

Der er ingen penge.

»Sjokke! Hvor er alle de penge, der lå her?«

»Det ved jeg heller ikke. Men nu skal du se; her er ti kroner...«

»Der var jo mange tusind kroner!«

»Ja, men alt er jo blevet så dyrt nu om dage.«





Bølle-Bob tænker. Sjokke kan da ikke have brugt alle de penge på to dage.

»Sjokke!« siger han. »Har du lagt de penge et andet sted?«

»Nej. Sedler lægger jeg kun i skuffen. Ellers bliver de væk.«

»Har der været nogen og besøge dig i går?«

»Ja, Lisbet,« siger Sjokke.

»Else mener du. I forgårs?«

»Ja, Else. Hun er så sød. Hun kommer hver dag og gør rent.«

Bølle-Bob kan næsten ikke tro det. Kan det tænkes, at Else fra kommunen stjæler penge fra en gammel mand?

»Har du været ude af huset?« spørger han.

»Ja, jeg var jo til bal på kroen.«

»Hvad var du?«

»Det var sjovt. Jeg dansede meget med hende den lille fra Vejby.«

»Var du til bal på kroen i går?«

»Nej, det er mange år siden. Du kan tro, jeg var...«

»Altså Sjokke! Har der ikke været andre end Else, siden jeg var her?«

»Nej, kun Else. Hun er så sød.«  
Sjokke er gået hen til vinduet.

»Jamen, der er hun jo,« siger han.

»Det var da dejligt, hun kommer nu.«

Sjokke går hen til døren, og Bølle-Bob følger efter.

De går forbi et stort skab.

Inden Bølle-Bob når at tænke sig om, kryber han ind i skabet og lukker lågen efter sig. Han vil finde ud af, hvad der foregår.

Han kan høre, at Sjokke åbner døren.

»Goddag Else,« siger Sjokke.

»Jeg hedder Mette.« Det er en stemme, Bølle-Bob ikke kender.

»Mette?« tænker han. »Hvem er nu Mette?«

# 3.

---

## En mistanke

---

Der er ikke meget plads i skabet.

Bølle-Bob kan mærke nogle spande og en kost.

Han kan høre Sjokke og Mette tale sammen.

»Jeg kommer i stedet for Else i dag,« siger hun.

»Tak. Det er sødt af dig.«

»Hvor har du dine ting?«

Bølle-Bob kan høre, at Mette kommer nærmere.

»Mine ting?« Sjokke forstår ikke.

Men det gør Bølle-Bob. Tænk, at han har gemt sig i et kosteskab.

»Hvor dum kan man være?« tænker han.

Det er da det første sted, hun vil komme, når hun skal gøre rent.

I det samme åbner Mette døren til skabet. Hun giver et lille skrig fra sig, da hun ser Bølle-Bob.

»Hvem er du? Hvad laver du her?«

»Jamen, det er jo Bølle-Bob,« siger Sjokke. »Det var da sjovt. Vil du have en sodavand?«

»Æh...« Bølle-Bob kravler ud.

»Jeg spurgte, hvad du laver her.«

»Æh...« siger Bølle-Bob igen.

»Nå ja,« smiler Sjokke. »Det var fordi, vi ledte efter mine penge, så troede du...«



»Ledte du efter penge?« Nu ser Mette vred ud.

»Nej, eller jo, men ikke sådan...« Bølle-Bob kan godt selv høre, at det lyder dumt.

»Kom her!« Mette tager fat i Bølle-Bob, og de går ind i stuen.

»Vil du godt vise mig dine lommer?« siger hun.

»Mine lommer?«

»Ja, det er for din egen skyld. Jeg er jo nødt til at melde det.«

»Melde det?« siger Bølle-Bob. »Til hvem?«

»Til kommunen. Det skal jeg gøre, når jeg ser sådan noget hos de gamle. Og så skal jeg have dit navn og din adresse.«



»Jamen, det var fordi, jeg troede, at du... eller en anden... ville stjæle...«

»Du troede, at jeg ville stjæle, og derfor gemte du dig i skabet?«

»Ja.«

»Jeg tror, du skal finde på en bedre historie. Må jeg så se de lommer?«

Bølle-Bob tømmer sine lommer. Han føler sig meget dum.

Om aftenen fortæller Bølle-Bob sin far det hele.

»Hvorfor roder du dig altid ud i sådan noget?« siger far.

»Det har jeg da aldrig gjort før.«

»Nej, ikke lige det. Men der er altid så meget bøvl med dig.«

»Det er da synd for Sjokke,« siger Bølle-Bob. »Hvis der er nogen, der stjæler fra ham.«

»Ja, men det kommer ikke dig ved.«

»Det gør det da. Han kan jo ikke selv finde ud af det.«

Bølle-Bobs far ser træt ud:

»Du skal holde op med at løbe rundt og lege politi. Du får ikke andet end ballade ud af det.«

»Jamen far...«

»Slut! Du stopper! Og så taler vi ikke mere om det!«

Det er Bølle-Bob nu ikke så sikker på.

# 4.

---

## En plan

---

Næste dag ringer Bølle-Bob igen på Sjokkes dør.

»Goddag,« smiler Sjokke, da han åbner døren. »Kom ind!«

De går sammen ind i stuen.

»Jeg sidder lige og drikker kaffe med Mette.«

»Med Mette?« Bølle-Bob har ikke spor lyst til at møde hende.

I det samme får han øje på en dame, han ikke kender.

»Jeg hedder nu Lisbet,« siger hun.  
Bølle-Bob stirrer på hende. Hvem er nu det?

»Ja Lisbet, det er rigtigt.« Sjokke sætter sig og rejser sig igen. »Vil du have en sodavand, Bølle-Bob?«

»Ja tak.«

Sjokke går ud i køkkenet.

Bølle-Bob kigger på Lisbet. Nu forstår han slet ikke noget

»Det er jo torsdag i dag,« siger han.  
»Er det ikke mandag og onsdag, I kommer?«

»Jo, men kommunen laver fejl hele tiden.« Lisbet smiler og ryster på hovedet.



»Der blev jo gjort rent i går!«  
»Ja,« siger Lisbet. »Det er dumt. Det er derfor, vi bare drikker kaffe.«

Sjokke kommer ind i stuen igen.  
»Jeg har ingen sodavand,« siger han. »Jeg synes ellers...«

»Det gør ikke noget.« Bølle-Bob vil gerne ud af huset med det samme.

Han har fået en idé.

»Jeg kom bare for at spørge, om jeg skal købe noget ind for dig,« siger han.

»Nej tak. Else sørger så godt for mig.«

»Du mener Lisbet?«

»Ja, Lisbet,« siger Sjokke.

Bølle-Bob kigger på hende:

»Det er også noget rod, at der kommer en ny hele tiden. Det er klart, at Sjokke ikke kan finde ud af det.«

»Ja,« siger hun. »Kommunen har ikke styr på noget som helst.«

»Jeg smutter, Sjokke.« Bølle-Bob går hen til døren.

»Vil du ikke have en sodavand?«

»Nej tak. Vi ses!«

Bølle-Bob går ud på gaden og rundt om hjørnet.

Her stopper han og tænker.

Der er altså noget galt med hende Lisbet. Bølle-Bob tror ikke på hende.

Hvorfor kommer hun på en torsdag?

Og Sjokke har jo talt om hende hele tiden. Så har hun været hos ham før.

Måske i tirsdags, da Sjokkes penge forsvandt?

Bølle-Bob venter.

Han vil følge efter Lisbet, når hun går.